

Zalig zijn zij die in den Heer sterven; hunne goede werken zullen hen volgen. (Apoc. XIV.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LIVINUS VAN DEN BOSSCHE

geboren te Oubraker, den 27 December 1848 en
aldaar godvruchtig overleden den 18 Mei 1923.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart en van het
gencetschap van den H. Franciscus-Xaverius

Kostelijk is voor de oogen van God de dood der rechtveerdigen: zij eindigt den arbeid en voltrekt de overwinning. H. Bern.

Hij was een man zonder geveinsdheid, rechtveerdig en godvreezend; hij beminde Gods waarheid en zijne H. Kerk; hij was standvastig en onwankelbaar in het geloof, hetgeen voor Gods oogen aangenaam was heeft hij gedaan; noch ter rechter noch ter linker zijde is hij er van afgeweken.

Job. H. Vinc. Reg. 4.

Hij wist dat wie met Christus wil zegevieren met Christus zijn Kruis moet dragen. Daarom was hij verduuldig in de beproeving en bereidde zich zoo een zalige dood.

Ik dank u, beminde Bloedverwanten, voor de zorgen die gij voor mij hebt gehad, want niet over mij, ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u op aarde bemind heb, het eenigste wat ik van u verlang, is voor mij te willen bidden.

En gij ook beminde Broeders Xaverianen van Oubraker, ik zeg u allen vaarwel! Een klein gebed als het u belieft.

Minnelijke Herten van Jezus en Maria, weest mijnen toevlucht. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Sardaicourt-Blommaert, Nederbrakerl.