

Gelijk het den Heer heeft behaagd, zoo is het geschied: Zijn heilige Naam zij gebenedijd. (JOB.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Marte Clara Van Den Broucke,

Echtgenootte van

VICTOR MERCHIE,

geboren te Eyne, den 28 Mei 1871 en er
godvruchtig overleden den 21 April 1934.

*Zij was lid van het genootschap van het H. Hart
en van de H. Barbara.*



Zalig de mensch die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt en zich dagelijks tot het sterven gereed maakt.

Voor de ware geloovigen, zooals deze afgestorvene er eene was, is de dood de overgang tot een beter leven. Zij stelt een einde aan de ellenden en de smarten van deze wereld om ons te brengen tot de in alles bevredigende vreugde des Heeren.

Trouw aan de maandelijksche H. Hart Kommunie geniet zij nu bij Jezus van de beloften ten voordeele van de vereerders van zijn H. Hart gedaan.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, troost U bij deze gedachte en dat uw levenswandel ook steeds gericht blijve langs den weg van het schoone echte kristelijk leven. Dan zien wij zeker elkaar welhaast weer om nooit meer gescheiden te worden. Hebt dank voor uwe zorgen. Bidt voor mij.

Mijn Jezus Barmhartigheid!

.....
Eyne, drukk. M. Van Maercke, Tel. 269.