

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag zal verrijzen. (Job)

† BID VOOR DE ZIEL

van Eerwaarde

ZUSTER MARIE-SOPHIE

(Jw. Stefanie Van den Bulcke)

der Zusters van het H. Hart van Maria

geboren te Gent	2 - 7 - 1880
Trad in het klooster	27 - 8 - 1906
Werd er gekleed	3 - 1 - 1907
Werd er geprofest	2 - 1 - 1908
overleden te Evergem-Doornzele	3 - 12 - 1956

versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

Wat is het goed en zalig te sterven als ware religieuse!

Onze goede Zuster Sophie mocht het zo juist onder vinden. Rechtschape, plichtsgetrouw en diep godvruchtig als ze was zag ze met gerust gemoed haar aardse loopbaan eindigen, overtuigd dat haar een beter leven wachtte. En hoe gaarne ze ook had willen genezen om nog wat hulp te bieden en haar gouden jubilé te vieren, toch bleef ze volledig onderworpen aan Gods H. Wil. In de Hemel zal ze eeuwig mogen jubelen en een onverwelkbare kroon ontvangen van haar goddelijke Bruidgom in wiens dienst ze zo eenvoudig en schoon heeft geleefd.

Bemilde Oversten en Medezusters, ik dank U zo oprecht, voor de goede zorgen, de hartelijke geneztheid mij zo zusterlijk bewezen. De goede Jezus moge er U voor zegenen.

Geliefde Zusters en familie ook U ben ik zeer dankbaar. Vergeet me niet in Uw gebeden.

De Oversten en Zusters, en familieleden danken U zeer oprecht voor de gebeden en blijken van deelneming.