

Gelijk een bloem, nauwelijks ontloken en
vertrapt, zo is het kind verschenen en ver-
dwenen.



Ter Zaliger Gedachtenis

van

Micheline VANDENDAELE

teergeliefd dochttertje van

Lucien en Leona DE CUBBER

geboren te Ronse, de 21 Juni 1950 en er aan de
liefde zijner ouders ontrukkt de 21 December 1953.

Lieve Vader, lieve Moeder
Weent toch op mijn bedje niet
En gij ook niet die mij minden,
Zegt : "Dat Godes wil geschied" !

Van uw goedheid was 't gekomen
Heer, ach, na zo 'n korten tijd
Is het aan onze liefde ontnomen ;
Weze uw Naam gebenedijd.

Hier zal ik nu Jezus bidden,
Dat Hij u een plaats behoudt,
Opdat gij na dit korte leven
U met mij verheugen zoudt.

Laat ons dan 's Heeren Name loven,
Als zulke wond' ons hart komt slaan,
't Is immers Vader ginder boven
Die 't zo gewild heeft en gedaan.

Dubar, Ronse