

Heer, uw Wil geschiede op aarde, als in den Hemel!



Ferdinand VANDENHENDE

echtgenoot van

VIRGINIE HONDEKIJN

geboren te Etikhove den 16 December 1863 en godvruchtig overleden te Ronse den 12 Maart 1940, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De Almogende heeft het tegenwoordig leven met beproevingen vervuld, om ons de waarde te doen kennen van het toekomstige leven.

Wat is hij gelukkig en gerust deze, die gedurende zijn leven tracht te zijn zooals hij het wenscht in het uur zijner dood. (Nav. van Christus). Wezen wij dan altijd wel bereid om te verschijnen vóór den oppersten Rechter.

Hij was een brave man en een goede en getrouwe echtgenoot; — eerlijk, werkzaam en vlijtig, altijd even gelijk van gemoed, en, het stille leven van zijn huisgezin beminnende... gesloten van inborst en tevreden in zijn huis.

Ik verlaat u, beminde echtgenote, geliefde kinderen en bloedverwanten — doch voor niet lang, wij zullen weldra elkander weder vinden in den Hemel: dit weze uwe hoop en uwe vertroosting.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef uw dienaar de eeuwige rust.

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. en 7 q.)

R. I. P.

Drukkerij Goebeert, Ronse