

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Maria VAN DER BRUGGEN

dochter van wijlen

LEO en MELANIE DOCLO

geboren te Oprakel den 23 Januari 1872, en er godvruchtig overleden den 13 November 1933, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en van de Confrerie van het H. Hart.

De Heer, die dezen beproeft die Hij bemint, heeft haar geen kruisen noch kwellingen gespaard, doch zij was altijd geduldig en onderworpen aan Zijnen heiligen wil.

Die gevoelens van geduld en overgeving aan des Heeren wil, dit vertrouwen op de oneindige goedheid van Jezus 'H. Hart'; op den moederlijken bijstand van Maria, vertroostten en versterkten haar in hare zoo langdurige ziekte.

De verduldige mensch is beter dan de dappere, en wie meester is over zich-zelf, is beter dan hij die steden inneemt. (Boek der Spreuken.)

Dierbare Broeder en Zusters, ik verlaat een leven vol beproevingen om over te gaan tot de plaats der eeuwige vreugde. Hebt dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt bijgestaan en waardoor gij mijn lijden hebt verzacht: God moge u dat alles vergelden. In afwachting van ons wederzien in den hemel, bidt allen veel voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.