

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Joa. X, 25)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Eerwaarde

ZUSTER MARIE-BRIXIA

in de wereld

Juffrouw Stefanie VANDER CRUYSSSEN

geboren te Merelbeke de 8 Maart 1878

In 't klooster getreden der Zusters van
het H. Hart van Maria te Nederbrakel de 20 Augustus 1903

Ingekleed de 4 Januari 1904

Geprofest de 3 Januari 1905

Godvruchtig overleden te Nederbrakel de 9 Juni 1956

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Stil en bescheiden ging zij haar weg; zij achtte zichzelf voor niets; maar iedereen die met haar in aanraking kwam, voelde de zachte weldadige goedheid die uitstraalde van haar reine ziel.

Met de grootste bereidwilligheid en naar 't voorbeeld van hare Goddelijke Zaligmaker vol offervaardige liefde, vond zij haar geluk de mensen te mogen dienen.

Het bewustzijn dat God haar liefhad en leidde, gaf haar die stille vrede, waarin zij heel haar kloosterleven lang, gesterkt door zijn liefde, volhardde, met onbezweken trouw in alles, ook in het kleinste en allerkleinste. Met uiterste geduld verdroeg zij hare lange en pijnlijke ziekte, volledig onderworpen aan Gods vaderlijke schikkingen. Haar lampke brandde.... de Goddelijke Bruidegom mocht komen als Hij wilde... zij was gereed.

Beminde Oversten en Medezusters, mijn oprechte dank om uw toegewijde zorgen en uw diepe genegenheid. In de hemel blijf ik voor U bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt