

Waarom was mijne kwaal ongeneesbaar? Omdat Gij,
o Heer, gehandeld hebt volgens uwen heiligen en aanbijd-
lijken Wil.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

HENRI VAN DER DONCKT

Echtgenoot van Dame

VALENTINE BRONDEEL

geboren te Segelsem, den 26 September 1870 en god-
vruchtig overleden te Gent den 6 Maart 1922, versterkt
door de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig hij die op al zijn wegen zijn stervensuur voor
oogen heeft, en wiens dagelijksch leven eene voorbereiding
is om wel te sterven. (Nav. Christi).

En zoo is het dat deze duurzame overledene, ofschoon
door de dood verrast, toch niet ^{er}voorbereid de eeuwigheid
is binnengetreden.

Hij was immers een rechtschapen man, een vrome christen,
stipt en voorbeeldig in het naleven van al zijne plichten.

Hij gaf luister aan de feesten, en verheerlijkte de hoog-
tijden tot aan het einde van zijn leven, opdat men den
heiligen Naam des Heeren zoude prijzen, en in den vroegen
morgen Gods heiligheid verkondigen. (Ecl. XLVII, 17)

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen en beminde
Familie, ik had nog geern voor uw aller welzijn geleefd.
De opperste Wil des Heeren heeft het anders beschikt.
Dat zijn H. Naam gezegend zij! Ik blijf uw beschermer
in den Hemel. Blijft gij mijn voorbeeld en lessen getrouw.
Bidt voor mij, tot wij elkander weerzien in de eeuwige
vreugde.

Barmhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quad. afl.)

