

Gelukkig die het uur van zijne dood gedurig voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven.
(Nav. Christi).



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Leonie VANDERDONCKT

echtgenoot van

Theofiel Van Trienpont

geboren te St.-Cornelis-Hoorebeke, den 25 Mei 1860 en overleden te Ronse den 17 November 1932

O dood, o groot geheim der dood hoewel leert gij ons kennen wat wij in de wereld zijn; niets is bestendig op deze aarde. Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen. Heden ik, morgen gij. H. Lig. Nav.

De dood is het einde van alle menschen en hun leven gaat voorbij als eene schaduwe. — Zij geeft den mensch zalige lessen; zij leert ons hoe klein wij zijn voor God; hoe kort het leven is voor de eeuwigheid.

De overledene was eene naarstige vrouw en eene bezorgde moeder. Zij werd door hare kinderen geacht en bemind.

Mijn duurzame echtgenoot, ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan uwe liefde: ik behoud het geheugen van uwe aangekleefdheid die ik bij u heb genoten. Mijne lieve kinderen en bloedverwanten, bemint elkander gelijk ik u altijd bemind heb en gij zult altijd gelukkig zijn op aarde. Eert uwen vader al de dagen van zijn leven; vergeet mij nooit in uwe gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 jaar en 7 quad.)

Ronse, druk. Goebeert