

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†  
BID GOD VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

**CHARLES-LOUIS VAN DER LINDEN**

echtgenoot van Mevrouw

**LEONA HIMSCHOOT**

Geboren te Nederbrakel, den 5 Oktober 1901  
en jammerlijk omgekomen in de mijn van Elouge  
(Bergen) den 17 Januari 1943.

Hoe wreed is de dood en hoe onbarmhartig blind soms hare slagen! Weer heeft ze onverwacht en onmeedoogend een braven man, een duurbaren echtgenoot, een geliefden vader neergeveld en diepe wonden van droefheid en treurnis geslagen.

De duurzame overledene was steeds werkzaam en moedig bij 't verrichten van zijn dagelijksche zware taak; vol toewijding en zorg voor zijn duurzaam huisgezin; stil en eenvoudig in zijn omgang met de menschen.

Bij dezen nijpenden slag wordt ééns te meer ons menschelijk begrip vernederd en tot zwijgen gebracht; weer worden wij herinnerd aan de broosheid van ons menschelijk leven. De dag van morgen is onzeker! Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen. Wijs en voorzichtig is hij die het uur zijner dood immer voor oogen heeft en elk oogenblik bereid is om te sterven; want als het morgen is, denkt dat gij den avond niet bereiken zult; en als het avond is, reken dan niet op den dag van morgen!

Duurbare echtgenote, geliefde kinderen, bloedverwanten en familie, zoo spoedig en onverwacht ben ik van u weggenomen en nimmer zullen wij hier elkander nog wederzien! Ik dank u voor uw liefde en genegenheid. Blijft mijne gedachtenis steeds in uw hart bewaren en bidt voor mij opdat God mijne ziel genadig weze; en ook gij, duurzame werkmakkers, kennissen en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden.

