

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

† Bid voor de ziel van Mijnheer

Edgard, Henri, Marie

VANDER LINDEN

echtgenoot van Mevrouw Marie HELLEBAUT

Geboren te Mater, op 23 april 1910 en tragisch
overleden te Gent, op 21 oogst 1960. Voorzien van
de HH. Sakramenten «in extremis».

De dood heeft deze voorbeeldige echtgenoot en vader verrast, onverwachts doch niet onvoorbereid, getroffen! Zo beschikte het God in zijn voor ons ondoor-dringbare voorzienigheid! «De dagen van de mens zijn kort, het getal van zijn maanden hangt van U af; Gij stelt hun palen, die hij niet kan overschrijden.»

Job. XIV, 5.

God vergelde hem honderdvoudig in de eeuwige zaligheid, wat hij ons aan liefde en toewijding heeft geschonken.

Dierbare echtgenote, te vroeg moet ik U verlaten: U hadt me nog zo nodig! Stel uw vertrouwen op God, de Vader van weduwen en wezen... In Hem zult gij troost en berusting vinden!

Lieve kinderen, U waart mijn kroon en mijn trots... weest nu de vreugde en de steun van uw moeder! Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij! Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. & 7 quadr.

Morre, Nederzwalm

