

Ik heb God tot mijn erfdeel verkoren en
mijn erfdeel is heerlijk! (Ps. XV 6.)



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

ZUSTER MARIE EGIDE

(Rosalie Vander Linden)

geboren te Kemzeke op 1 februari 1889,
God toegewijd door de Kloostergeloften op
9 september 1909 en in de eeuwige vrede
van de Heer opgenomen te Watermaal op
5 januari 1972

In alle stilte heeft zuster Egide haar taak
op aarde volbracht. Er was niets opvallends
in haar leven, dan alleen een grote eenvoud
en een totale toewijding als kleuterleidster
in de H. Familieschool.

Zoals de gewijde Schrijver het in het
Scheppingsverhaal zegt : « God zag dat
het goed was » zo mogen wij vandaag ook
zeggen als wij het leven van deze zuster ons
even terug voor de geest brengen : « God
zal wel gezien hebben dat het goed was... »
Daarom bidden wij : « Heer geef haar de
ewige rust... »

**Om uw gebed en kristelijke deelneming
danken de algemene Directeur
en de « Zusters van Maria »
en de familie Vander Linden-Schmidt.**

Paloma

Belgium

SBL.