

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Amand VANDER MAELEN

zoon van wijlen

Petrus en Rosalie STEVENS

Geboren te Opbrakel, den 6 Februari 1854
en er Godvruchtig overleden den 27 Augustus 1933

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

O Heer, hetgeen ik geleden heb is voorbij, hetgeen ik van U ontvang zal eeuwig duren.

Snel zijn mijn levensdagen voorbijgegaan, doch de laatste waren voor mij zoo ellendig, ze waren als in een nacht veranderd.

Mijn kwaal was ongeneesbaar, maar ik heb mij geheel en gansch aan Gods heiligen Wil overgegeven, indachtig dat het lijden van deze wereld het beste middel is om de eeuwige vreugden des Hemels te bekomen.

Duurbare Familie, ik dank u van harte voor de onvermoeibare en verkleefde zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt bijgestaan. God alleen kan u dat vergelden. Blijft mij intusschen indachtig in uwe gebeden. Eens zien wij elkander weder in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dagen afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 q.)

Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel