

De dood der rechtvaardigen is kostbaar  
in de oogen van God. Ps. CXV. 13

Bid voor † de ziel van  
Mijnheer

## JOSEPH VANDERMAELEN,

*Lid der Confrerie van de H. Barbara.*

geboren te Ghoy, den 12 Januari 1863 en  
overleden te Sarlardinghe,  
den 13 Januari 1934.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Het leven van den dierbaren afgestorvene was geteekend met het teeken van christen geloof en stipte plichtbetrachting. Aan allen die hem kenden laat hij een stichtend voorbeeld na van rechtschapenheid en diepen godsdienst zin.

Verduldig in de kwellingen zijner langdurige ziekte, heeft hij met voorbeeldige gelatenheid en onderwerping aan den wil van God zijn steeds naderen einde afgewacht, met die bovennatuurlijke gerustheid die voor den afgestorvene eene kostbare genade, en voor de treurende naastbestaanden de zoetste vertroosting is.

Dierbare familie hebt dank voor al uwe genegen zorgen : als laatste gunst vraag ik u mij indachtig te blijven in uwe vurige gebeden en moge de goede God er u overvloedig voor loonen.

Zoete Harten van Jezus en Maria weest mijne zaligheid. 300 d. atl.

---

*Eeverbeke druk Depssemier Vanderdonckt*