

Zalig zij die in den Heer sterven!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SYLVIE VANDER MAELEN

weduwe van Mijnheer

CHARLES-LOUIS DE VOS

geboren te Oubraker den 8 Mei 1856 en er godvruchtig overleden den 1 Juli 1933. gesterkt en getroost door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart, van de Voortplanting des Geloofs en van den wekelijkschen Kruisweg.

Als een voorbeeld leefde zij onder ons, in de eenvoudigheid en oprechtheid van haar rotsvast geloof en hare kristelijke overtuiging. Want zij was een vrouw van diep geloof, een ware kristene. God vreedende en zijn geboden onderhoudende.

Evenals het goud door het vuur gezuiverd wordt, zoo is ook hare ziel door lijden en verdueligheid gezuiverd en voorbereid tot een overvloedigen loon in den Hemel. Zij begreep dat het leven op aarde ons niet gegeven is om te rusten en te genieten, maar om den Hemel te winnen door onzen arbeid en ons lijden.

Wat zijn zij gelukkig, die uwen naam beminnen, o Maria, in het uur des doods zullen zij niets vreezen.

Mijne kinderen, hebt dank voor uwe liefderijke zorgen en genegenheid. Vaart wel; mijne lange reis door het ballingschap van dit leven is volbracht. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der kristelijke liefde; op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God en bij de deugdzamen en die weg leidt tot een altijddurend blij weêrzien in den Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. & quadr. afl.)

Nederbraker Druk. Wed. O. Surdiacourt.