

Vandaag ik! — Morgen gij!



Gedenk in uwe gebeden
de Ziel van
REMI VAN DER MEERSCH,
echtgenoot van
Maria Celesta De Vreese,

kristelijk overleden te Huise in zijn 70e levensjaar
op 19 September 1950, voorbereid door de H.H. Sa-
cramenten : Biecht, H. Communie en H. Oliesel.

Gedenk, o mens, dat gij stof zijt ! gelijk een wind
zijn mijn dagen vervlogen. — Bidt voor mij, gij ten-
minste mijne vrienden, want de hand van de Heer
heeft mij geraakt. Ik ben nu een leven ingegaan dat
geen einde kent.

"Wij bidden U, Heer, wil aan deze ziel de plaats
van verkwikking, licht en vrede schenken".

"Verkwikking" na de moeilijke strijd van zijn le-
ven en na de kwellingen van het vagevuur.

"Licht" na het dwalen door de duisternis van
dit leven.

"Vrede" want op aarde was geen voortdurende
vrede.

Laten wij bidden : O God, aan wien het eigen
is altijd genadig te zijn en te sparen, ontferm U over
uw dienaar Remi, en vergeef al hetgeen hij door
menselijke zwakheid misdaan mocht hebben, en ge-
waardig U hem op te nemen onder het getal uwer
uitverkorenen. Dit vragen wij U door onze Heer Je-
zus-Christus. Amen.

.....
Drukk. G. Meirsschaut Kruishoutem Tel. 100