



TOT DANKBARE HERINNERING AAN

**DOKTER**

**Alfred VAN DER SCHUEREN**

**echtgenoot van wijlen**

**Mevrouw Clara VERSELE**

geboren te Parike op 8 augustus 1870 en door  
een ongeval overleden te Zulte op 26 maart 1956.

Bediend met het H. Oliesel.

**Hij was Voorzitter van de Kerkraad en  
Ridder in de Kroonorde.**



In de ganse streek was iedereen die maandag namiddag geschrokken en ermee begaan: « 't Dokterke van Zulte is verongelukt! » Hij kende heel het gewest en was bij zovelen geweest de alom graag geziene huisdokter en de vertrouwde familievriend.

Waarom dat woest geweld tegen zo 'n goedhartig, delikaat en zachtzinnig mens, om zo 'n liefderijke, hartelijk lachende en levenslustige oude man in te beuken en te breken? Gebroken naar het lichaam, leeft hij nu verenigd met zijn medelijdende Verlosser en goddelijke Geneesheer Dien hij daags te voren nog had ontvangen en Die hem nu heeft toegesproken: « Welkom, mijn oude trouwe dienaar, mijn kleine waarde dokter, want Ik was ziek en bedroefd en gij hebt mij zestig jaar lang, zonder klagen dag en nacht, liefdevol bezocht, genezen en opgebeurd. Wat gij aan de minste van de mijnen hebt gedaan, dat is aan Mij gebeurd. » (naar Mt. XXV. 36-40)

Mijn kinderen, samen met uw ingoede Moeder, blijven wij in God uzelf en uw kinderen bekijken en met u allen begaan. Denkt biddend voort aan ons beiden die u trachtten tot voorbeeld te zijn.

Mijn familie allemaal en gij vooral mijn neef-priester, bidt voor mijn eeuwige Paasvreugde.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons!

---

Druk. Den Tandt, koster, Zulte.