

Zalig de mens die God bereid vindt tot de grote stap.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Eerwaarde

ZUSTER GREGORIA

in de wereld

(Mejuffer MARIA VEKEMAN)

van de Congregatie der Zusters van de H. Franciscus
te Oprakel.

geboren te Balegem op	7-8-1919
in het klooster getreden op	12-9-1940
ingekleed op	12-3-1941
geprofest op	12-3-1942
godvruchtig overleden te Velzeke op	2-11-1956

gesterkt door de H. H. Rechten van onze Moeder de
H. Kerk.



Kristelijke wijsheid is niet gelegen in een verfiind spel van woorden, maar in de stille eenvoud en toewijding, waarmee de kristen mens Gods'Wil in zijn daden heeft geschreven.

Onze duurzame zuster heeft haar goddelijke Bruidgom aldus gediend; teruggetrokken, eencudig en nederig was zij immer te vinden op de nederigste posten van het klooster. Haar enigste bekommernis was Gods'Wil te volbrengen en de beproevingen die Hij haar toezond met gelatenheid te dragen.

In stille overgave aan Gods'Wil heeft zij lijden en dood aanvaard. Het leven op aarde wordt ons verleend als een proeftijd tot ons onvergankelijk leven en daarom kan allerhande kwelling en last van beproeving en ziekte op ons drukken. Zeer jong heeft deze uitverkoren ziel door O. L. H. beproefd geweest met een ongenesbare kwaal. Haar lijden droeg zij op met vreugde en liefde voor het welzijn van haar medezusters en van haar beminde bloedverwanten. Haar godsvrucht, haar zedelijk en fysisch lijden zal haar de kroon van de hemelse glorie verzekeren.

Bemide Ouders, bloedverwanten en medezusters, ik dank U voor uw liefde en zorgen; dagelijks was ik U indachtig in mijn gebeden. Blijft mij uw liefde betuigen door uw gebed, opdat wij ons samen zouden mogen verheugen in de heerlijkheid Gods.

H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen in U.....

ZIJ RUSTE IN VREDE.....