

De mensch leeft korten tijd, hij komt op als een
bloem en wordt vertreden. (Off. der overl.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van

René VEKEMAN

echtgenoot van

Sylvie DE REGHEL

geboren te Sint Maria-Oudenhove den 11 November
1877 en aldaar overleden den 13 Maart 1942.

Gelukkig de mensch die op al zijn wegen zijn
stervensuur altijd voor oogen heeft en wiens leven
een aanhoudende voorbereiding is om goed te
sterven. (Nav, v, Chr.)

Wilt U dus niet beroemen op den dag van mor-
gen want gij weet niet wat hij u zal aanbrengen.
Wat is er inners van den dood te gelooven? Dat
niemand die geboren is hem kan ontgaan en daar-
enboven dat hij ons kan overkomen als wij hem het
minst vreezen. (Cat.)

Gedenkt dan dat de wereld een ballingschap is
het aardsche leven een doortocht en de hemel ons
eeuwig vaderland.

Geliefde echtgenote en dierbare kinderen, de
dood heeft mij onverwachts van u ontrukkt; de tijd
heeft mij niet toegelaten u een laatste vermaning
en vaarwel toe te sturen. Doch zoekt raad en troost
bij O.L. Heer door het gebed. Weest altijd onbe-
rispelijk in uw levenswandel, blijft trouw aan God
en de H. Kerk door altijd uw kristelijke plichten te
vervullen. In 't bijzonder woont iedereen Zondag de
H. Mis bij en denkt dan op mij, uw vader die daar
zoo dicht bij u rust.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen,
o. u. o.

Drukk. Leon Jooris, Faliestraat, St. Maria-Oud,

