

Zalig zijn zij die rein zijn van harte, want zij  
zullen God zien. Math. V. 8



**BIDT VOOR DE ZIEL VAN DE  
EERWAARDE ZUSTER MARIE-VICTORIA**  
in de wereld

**Juffer JULIE VERSCHRAEGEN**

*geboren te Destelbergen, den 15 Januari 1893.  
Getreden in 't klooster van het H.H. van Maria  
in 1919. Gekleed den 14 April 1920. Geprofest  
den 3 Mei 1921 en te Boschvoorde in de stich-  
tenste gevoelens van onderwerping overleden  
den 30 November 1932, gesterkt door de laatste  
H.H. Sacramenten.*

Ik zie, ik bezit, ik verheerlijk Dengene in wien  
ik geloofde en hoopte, dien ik bemind heb en  
voor wien ik op aarde heb geleefd. S. Agnes.

Zij was een voorbeeld van deugdzamen levens-  
wandel.

Ruth. 4. 11.

Gedenk, ik bid U, o Heer, dat ik in uw tegen-  
woordigheid gewandeld heb in der waarheid en  
met een geloovig hart, en dat ik volbracht wat  
U aangenaam was.

II Reg. 20, 3.

Goede God! Gij weet hoe zeer ik verlangde te  
werken tot uw glorie; maar Gij weet ook dat ik niets  
anders wil dan wat U meest behaagt. Ik aanvaard  
mijn dood om uw aanbiddelijken Wil te volbrengen

Duurbare Vader, Broeders en Zusters, vaart-  
wel! Ik zal u in den Hemel beminnen, zooals  
ik u bemind heb op aarde.

Geliefde Medezusters, blijft mij indachtig in  
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. aff.)