

Al werd de rechtvaardige door de dood verrast,
hij zal evenwel in rust wezen, want de dood is
niet onvoorzien voor dezen die er zich dagelijks
toe bereiden, Sap. II. H. Aug,

BID VOOR † DE ZIEL

VAN MIJNHEER

FIRMIN VLERICK

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

MARIA BLOMMAERT

geboren te Asper, den 21 Juli 1899 en overleden
te Oprakel, den 17 Januari 1929.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

**Hij was lid van het Genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.**

Uw haastige scheiding bedroeft ons met recht,
maar uwe gedachtenis zal ons allen een zoete
vertroosting wezen. H. Bern.

Hij was een vreedzaam en godvruchtig man,
beminde God en zijne Kerk. Hij vluchtte het
kwaad, vervulde steeds al zijn plichten. Zijn ware
godsvrucht, zijn liefde voor den vrede, zijne ge-
dienstigheid jegens allen deden hem door iedereen
hoogachten en beminnen. Jud. VIII.

Duurbare Ouders, toegenegene Broeders en
Zusters, hebt dank om de toewijding en genegen-
heid die gij mij steeds hebt bewezen. Nu zijt gij
in droefheid, ik sterf, maar mijne liefde tot u sterft
niet. U vooral, mijn teergeliefd Kind, laat ik over
aan de zorgen van hen die u om mijnentwille met
liefde zullen omringen. Als gij eenmaal in staat
zult zijn te begrijpen, gedenk dan uwen Vader, en
weet dat zijn grootste verwachting was u in eer
en deugd te zien opgroeien. Ik ga uw Moeder ver-
voegen voor den troon van God, van daar zullen wij
u beminnen meer nog dan we u op aarde bemind
hebben en zullen wij over u blijven waken. — In
den hemel zal ik u allen wederzien en uw hart zal
verblijd zijn.

O, genadige Jezus, dat zijne ziel bij U in vrede
ruste. (aflaat 7 jaren en 7 quadrag.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert