

In het midden mijner dagen heeft God den draad mijns levens afgesneden; - doch aldus heeft het den Heer behaagd, en wie zal Hem durven vragen waarom Hij het gedaan heeft. ISAÏAS, XXXVIII - REG XVI



BID VOOR DE ZIEL

van

AUGUST AELGOET,

Zoon van

Karel-Lodewijk en Hortense Vandeputte,

geboren te Berchem O. L. V. den 31 Maart 1891,

en overleden te Leopoldsburg den 17 Juli 1910,

voorzien van de H. H. Rechten der Kerk.

Sterven als men nog maar nauwlijks

In de wijde levensbaan,

Droomend aan een schoone toekomst,

De eerste stappen heeft gedaan!

Sterven, en maar nauwlijks leven!...

O! 't is grievend en wel hard!...

En nochtans hij was gelaten

Als een Engel, in zijn smart.

Boven al wat de aard' kan bieden,

Boven haar bedrieglijk schoon,

Heeft hij tot verblijf verkozen

Godes en der Englen woon.

Vaarwel, teerbeminde Ouders, Broeders en Zusters, ik ben vroegtijdig aan uwe liefde ontruk, doch wij zullen elkander wederzien daarboven, waar geen scheiding meer te vreezen is.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 dag. afl.)

Melden, drukk. R. De Saeytyd.