

De deur des Hemels staat open voor degene die op Maria hun betrouwen gesteld hebben.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Jufvrouw

Maria-Eugenia Aelgoet

Dochter van

Petrus en van Frederica Van den Daele

geboren te Etichove,

31 Maart 1834 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Elst, den 10 Januari 1916,

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Zij was lid der Congregatie van O.-L.-V. Onbevlekt, van het Derde Orde van den H. Franciscus van Assisen en van het Broederschap van 't H. Hert.

Van jongs af door brave en deugdzaame ouders in de vrees des Heeren opgevoed, zag men van dag tot dag de goddelijke en zedelijke deugden in haar ontwikkelen en onteibare vruchten voor het eeuwige leven voortbrengen.

Bij dage en bij nachte brandde haar hert van liefde voor God en den evenmensch. Jesus in tabernakel was voor haar een duurzame vriend, Maria aan den voet van het kruis, eene troostvolle Moeder en Gods lieve Engelen die voor haar het voorwerp waren van eene teedere devotie, vereerde zij dagelijks als geliefkoosde weldoeners en getrouwe beschermers.

Eendracht, vrede en liefde stichten, was het doelwit van al haar streven. Voor haar was het grootste geluk den behoeftige uit loutere barmhertigheid bij te staan. Ook was zij overal bemind en zal hare gedachtenis in zegen blijven bij de priesters die zij hoog vereerde en bij de menschen.

Beminde Broeders, Zuster, Schoonzuster, Bloedverwanten en Vrienden, wij zullen elkander wederzien in het hemelsch Vaderland. Weest mij in uwe gebeden indachtig.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R.

I.

P.