

† TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN †

# JOSEPH DE BOCK

echtgenoot van

## ELISA DONIE

geboren te Segelsem den 13 Januari 1898 en  
overleden te St Josse ten Noode den 4 Jannari 1926  
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

---

Helaas ! welke slag heeft ons getroffen ! Hij die onze steun en ons geluk was, is uit ons huis verdwenen ! Daarom hebben droefheid ons hart overstelpt, en tranen onze wangen overgoten.

Ik ben ziek geworden en niemand was er die mij helpen kon. Zware pijnen hebben mijn lichaam geteisterd, maar ik heb ze verdragen uit liefde tot U, o Heer. In de bloei mijner jaren daal ik ten grave. Wie mag tot den Heer zeggen : waarom handelt Gij aldus ? Wie kan Gods wegen begrijpen ? Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied, dat de Naam des Heeren gezegend zij.

Beminde Echtgenoote, wees niet bedroefd als dezen die geen hoop hebben. God doet wel wat Hij doet. God beproefd, maar verlaat de zijnen niet. En gij, mijn lief zoontje zoo vroeg van uw vader beroofd, groei op in jaren, in wijsheid en verstand. Leer uw eerste gebedekens lezen voor Vader Zaliger ; van uit den Hemel, bij den Vader van alle goed, zal ik over u allen waken.

Dierbare Vader, Broeders en Zusters, heb allen dank om uw goede zorgen. Blijft Gij nu, den raad en leidsman van Moeder en Kind : en bidt voor mij de akten van **Geloof, Hoop en Liefde**

7 jaren & 7 quadr.