

Wat is het leven van den mensch? Het is s'rechts een damp, die voor weinigen tijd verschijnt en vervolgens verdwijnt. (Jac. IV. 15)

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

MARIE-LEONIE DE BOCK

Echtgenoot van Mijnheer

CYRILLUS VAN DEN DAELE

geboren te Segelsem,

den 4 Februari 1882 en godvruchtig overleden
te Elst, den 22 December 1922.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

ZIJ WAS LID VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG
EN VAN HET H. HERT.

Zij was eene brave en deugdzaame vrouw vol zorg voor haar hulshouden en grootelyks verkleefd aan haren man. (Prov. 31.)

Zij was bezorgd om hare kinderen de godvruchtigheid in te planten en hare eigene ziel met christelijke deugden te versieren. God gaf, God nam, zijn naam zij gebenedijd. (Job.)

O diepte van wijsheid, rijkdom en kennissen Gods! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijne oordeelen en onnaspeurlijk zijne wegen. (Rom. XI.)

Duurbare Echtgenoot, aan U de zorg! Wees niet bedroefd gelijk deze die geene hoop hebben. Lieve Kinderen, blijft God getrouw uw leven lang; eert uwen Vader en bidt voor mij. Beminde Bloedverwanten hebt dank voor uwe liefde en bezorgdheid. Aan allen die mij gekend en bemind hebben, vraag ik geene tranen maar gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dagen afl.)

R.

I.

P.