

De dood en het leven hebben een machtigen tweestrijd gestreden, maar toch treedt het leven zegevierend vooruit in Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

ODONIE DE BOCK

dochter van

Johannes en Elodie Branswyck

geboren te St-Denis-Boeke, den 29 Mei 1889 en aldaar godvruchtig overleden, den 15 Januari 1948, gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Ze was lid van de Congregatie en van den Bond van 't H. Hart.

In de vrees des Heeten opgevoed, heeft zij a tijd hare plichten gekweten naar zijn voorschriften. Zij was een voorbeeld van godsvrucht en toewijding, ook de goedheid van haar hart verwierf haar eenleders genegenheid. Diep werd ze beproefd, haar levensweg werd niet met bloemen bezaaid... maar stil lijden verenigt de ziel met den goddelijken Lijder... en zij kreeg hulp, en troost, en verlossing.

O Maria, mijne goede moeder, ik ben altijd uw kind geweest, toon nu dat gij mijn Moeder zijt en geleid mij tot voor den troon van uw goddelijken Zoon.

Duurbare Broeders, Zuster en Familie, ik dank u voor alles wat gij zo edelmoedig voor mij hebt gedaan, niets was u te veel God heeft mij geroepen, en gelaten in mijn lot ben ik gegaan. Knielt in geest van geloof, zegent zijn aanbiddelijken wil en bidt voor mij. Vaartwel, tot weerziens bij den Heer.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

O Maria, mijne Moeder, bid voor mij; (100 d. afl.)

R.

I.

P.

De familiën De Bock en Branswyck danken innig om uw bliken van deelneming en gebeden.