

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN
Eene vroegtijdige dood verhaast de vergeldingen
van den rechtveerdige. H. Cyprianus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DE BORRE

ZOON VAN

Adelardus en Maria-Theresia Van Den Dooran

geboren te St. Martens-Lierde,
den 1 December 1905 en aldaar godvruchtig
overleden den 8 November 1918.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De zon is voor hem ondergegaan terwijl het nog dag was... Doch de dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust beter dan eene aanhoudende kwijning. Ook een onbevlekt leven is een volle ouderdom. Jer. XV. Eccl. XXX. Sap. IV.

Hij was een lieveling des Heeren; eerbaar van gelaat, geschikt van zeden, beminnelijk van karakter en van jongs af in de deugd opgevoed.

Mach. XV. 12.

Lieve Ouders, dank voor de christelijke opvoeding, die Gij mij gegeven hebt; dank voor uwe waakzaamheid, dank voor de teedere zorgen en al het goed dat ik door U gesmaakt heb.

Lieve Ouders en Zusters nu zijt Gij in droefheid gedompeld, doch verheft de oogen ten hemel; Gij hebt nooit anders betracht dan mijn geluk; hier ben ik voor eeuwig gelukkig; zooals ik U op aarde bemind heb zoo blijf ik U hier beminnen. Ik zie God; Hem ziende, zie ik U ik leef met U ik bid met U en voor U. Hier ook verwacht ik U.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 q. aflat)

R.

I.

P.