

GÉLOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!



BID VOOR DE ZIEL VAN

Prudentia DE BOSSCHER

echtgenoot van

ROBERT CRUYPELINCK

geboren te Michelbeke den 9 Januari 1854
en godvruchtig overleden te Elst
den 28 Januari 1917.

versterkt door de H. Sakramenten der stervenden

Ik heb ellendige dagen gehad en lastige nachten geteld. Waarom is mijne kwaal zonder hoop, en weigert gij de genezing? Omdat Gij behandeld hebt, o Heer, volgens uwen H. Wil.

In haren omgang met iedereen was zij goed en zachtmoedig, eerbaar en geschikt van zeden, daarom wierd zij geacht en bemind van God en van de menschen.

Beminde echtgenoot, ofschoon ik sterf zal mijne genegenheid nochtans niet eindigen, want gelijk ik u bemind heb op aarde, aldus zal ik u ook lief hebben in den Hemel.

Mijne lieve kinderen, vaartwel! ik vraag geene tranen van U, maar wees mij indachtig in uwe gebeden. En voor u mijne zonen die ginds op het slagveld strijdt, zal ik den Heer smeeken u welhouden aan den huiselijken haard terug te schenken.

H. Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

S.M. Hoorebeke De Clippele-van Wymeersch