

Dit is waarlijk leven, als men leeft gelijk men
begeert te sterven. H. Theresia.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van

Rosalie DE CLERCQ

dochter van wijlen

Frans en Lucia De Reue

Lid der genootschappen

van 't heilig Hert en 't heilig Sacrament;

geboren te Elst, den 25 Januari 1834,

en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen

den 8 Maart 1913.



De Heer heeft haar beproefd, maar in verduuldigheid heeft ze alles verdragen.

Hare krankheid was voor haar het middel om alles uit te boeten wat zij kon misdaan hebben uit menschelijke zwakheid, daarom zal de Heer haar genadig wezen.

Hare godsvrucht tot het Allerheiligste Sakrament en tot het H. Hert zal voor haar een onderpand ter zaligheid zijn.

Beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, bidt den Heer voor mij, ik zal voor u bidden.

Vergeet nimmer dat de Heer u roepen zal, misschien wanneer gij er niet aan denkt, daarom bidt en hebt de geboden Gods voor oogen.

Mijn Jezus, barmhertigheid.

100 d. afl.

R. I. P.