

Gelukkig, die in God gelooven
als zulke wonden 't harte slaan!..

Het is de Vader, ginder Boven,
die 't zóó gewild heeft en gedaan.

Hij geeft en neemt; Hij weet waarom: Hij is de Heer!
't Geloof erkent Zijn hand en buigt aanbeddend neer...



TER VROME GEDACHTENIS
van wijlen den Heer

Alexis DE COCK

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN WASSENHOVE,

lid van onze H. Hart- en H. Fr. Xaveriusbonden, tevens
van de Geloofsvoortplantig en St. Petrusliefdewerk.

Hij werd geboren te Aaigem den 5 April 1876, en
stierf er den 19 April 1946, vervuld met de sacramen-
tele genaden, en ten volle aan den Heer onderworpen.



De Heer is rechtvaardig in al Zijne wegen en heilig
in al Zijne werken. (Psalm. CXLIV, 17)

O altoos prijzenswaardige Vader, het uur is geko-
men, dat Uw dienaar beproefd worde.

(Thom. a Kemp. L, 1)

Godvreezende dienaar was hij, beminnelijk voor
zijn evenmensch, genegen voor de zijnen; daarbij een
stoere werker, die zijn krachten, tot zijn laatste dagen,
ten beste gaf.

Duurbare echtgenoote, wees moedig. We hebben
beide in vrede en trouw een langen weg gegaan en
daarlangs onzen plicht onder Gods oogen volbracht.
Schaar u bij onze kinderen en kleinkinderen, om sa-
men voor mijn zielerust te bidden.

Gij ook, vrienden en kennissen, weet dat het een hei-
lige gedachte is voor de overledenen te bidden.

En nu, Heer, doe met mij naar Uwen wil, en gebied,
dat mijn geest in peis ontvargen worde. (Tobia, III, 6)

Vader! in Uwe handen beveel ik mijnen geest!

(Lucas XXIII, 46)

R. I. P.

R. DE WAELE koster Aaigem.