

God gaf, God nam, dat zijn Naam gebenedijd zij.

† **Troostende Gedachtenis**

van

ALPHONS-GERARD-AUGUST DE CORTE

zoontjen van

Cyriel en Sidonie De Smaele

*geboren te Elene den 2 September 1911, en er
overleden den 18 April 1916.*



Alphonsken, lieveling van ons harte,
Waarom toch deze aarde ontvlucht?
Zie hoe moeder weent van smarte
Hoe uw vader treurt en zucht.

Maar ik hoor U: « Wil niet klagen
« Als de goddelooze doet!
« 't Zijn op aarde droeve dagen:
Hier is 't zoo onzeglijk goed!

« Kort geleefd is kort geleden:
Vroeg van d'aarde is vroeg bij God!
'k Smaak hier alle zaligheden,
't Onuitsprekelijk englen lot.

'k Wacht U hier, o *Vader, Moeder*
Met U *Broertjes* die mij mint:
Hier vereenigt de Albehoeder
De ouders met 't beweende kind.

Woensdag om 8 ure de Engelkes-Mis.

Druk. Th. De Keyser & Oct. Schautteet Sottegem