

De deur des hemels staat open voor degenen,
die gedurende dit leven hun betrouwen op Maria
gesteld hebben. H. Bern.



Bid voor de Ziel

VAN VROUW

CATHARINA DE CROO

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

PETRUS COPPENS

Lid van den Derden Regel van den H. Franciscus van Assisen

*Geboren te Michelbeke
den 28 Februari 1834 en overleden te
Nederbrakel den 21 November 1902.*



Hoe gelukkig en wijs is de mensch die gedurende zijn leven zoo tracht te zijn, gelijk hij verlangt in het uur van zijne dood bevonden te worden. Thom. a Kemp.

Zij was oprecht, godvreezend en het kwaad vluchtend. Zij was van iedereen geacht omdat haar hert vervuld was met de vreeze des Heeren. Job. 1. 2. — Judith.

Gij allen die mij bemind hebt, troost U, ik verlaat de aarde van beproevingen om het rijk der hemelen in te gaan, doch blijft mijner ziel gedachtig in uwe gebeden en leeft eensgezind.

H. Cath. — H. Monica.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hert en mijne ziel.

Jesus Maria Joseph, staat mij bij in mijnen doodstrijd.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste. (300 dag. afl.)

R.

I.

P.