



Bid voor de ziel
van Mijnheer
LEO DE CROO

echtgenoot van Mevrouw
VICTORINA D'HAeyer

geboren te Michelbeke den 29 September 1879,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den
10 Augustus 1940, versterkt door de H.H. Sakramenten.

Lid van den H. Hartbond, van de Xaverianen,
den Zoeten Naam en St. Sebastiaan.

Hij was een overtuigde christen, innig verkleefd aan
zijn godsdienst; teedere echtgenoot en bezorgde va-
der, steeds bekommerd met het geluk der zijnen. Zijn
gezellige omgang, zijn goedgehartigheid en gediens-
tigheid voor iedereen maakten hem vele vrienden en de edele
gevoelens van zijne ziel verwierven hem de algemeene
achting.

Hij droeg de beproevingen en zijn lijden met gela-
tenheid. Door een levendig geloof verlicht, bereidde
hij zich met christelijken ootmoed tot de dood: hij
ontving de laatste H. Sacramenten met een ware gods-
vrucht. De Heer, die altijd de regel was geweest van
zijn leven, was thans zijn toevlucht en Verlosser.

Dierbare Echtgenote, geliefde Kinderen, ik leefde
gelukkig in uw midden: Gods Wil geschiede. Ik dank
u voor uw liefderijke zorgen, gij waart mijn vreugde
in mijn leven; weest ook eens mijn kroon in den hemel!
Bemint God bovenal en eert steeds uwe Moeder. God
sterke en trooste u, Gedenkt uwen vader die alles voor
u over had; bidt allen voor mij, gij vooral mijn wel-
bemide Dochter die u den Heer hebt toegewijd.

Vaarwel. Bemide Broeder, mijn trouwe medewer-
ker; Zusters, Schoonbroeders en Bloedverwanten; ik
dank u voor uw oprechte genegenheid en blijft gij
mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid (300 d. afl.)