

Zalig, die zuiver zijn van herte, want zij zullen
God zien. Math. v. 8.



BID VOOR DE ZIEL
VAN JUFVROUW

EMMA-ANNA DE CUBBER

dochter van

CHARLES-LOUIS en van MARIA DE RUYVER

geboren te Segelsem,

den 6 Sept. 1896, en overleden in St-Jans-Hospitaal
te Brussel, den 4 Augusti 1921.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

O Heer wie zal in uw huis wonen? Wie zal op
uwen heiligen berg rusten? Zij wiens hert vlekkeloos
is en de rechtvaardigheid heeft beoefend. Ps. 14 1 2

Van jongs af bewandelde zij het pad der deugd,
zij was godvruchtig, zedig en werkzaam; vol van
iever voor Godes dienst trapte zij de wereld onder
hare voeten en leefde voor haren God en Schepper.

O Heer, groote smerten heb ik deze laatste dagen
in mijn lichaam geleden, pijnlijke nachten heb ik
geteld; de waters der smerten zijn tot aan mijn hert
gestegen, maar bij u is overvloedige loon en zalig-
heid. 2 Mach. 63. P. 68

Te midden der schrikkelijkste pijnen ontsprong
er soms een weeklacht aan mijn hert, maar toch
was ik verduuldig omdat ik dacht aan u mijn Jezus,
mijne hoop, mijn troost, omdat ik mijnen gekruisten
Zaligmaker aan mijne lippen mocht drukken.

Ga dan Christene ziel, die de baan der gerechtig-
heid hebt bewandeld, ga de hemelvreugde binnen-
treden tot loon van uw streven.

Vaartwel, allerliefste Ouders, broeders en zusters,
hebt dank voor al hetgene gij in dit aardsche leven
voor mij gedaan hebt, scheidt moed, onze scheiding
is maar tijdelijk, bij den troon des Almachtigen zal
ik troost en steun voor u afsmeeken.

Ik smEEK de beden af van allen die mij kenden en
mij beminden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.

R. I. P.