

Door vele kwellingen moeten wij in het rijk Gods  
binnentreden. (Hand. 14, 24.)



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# KAMIEL DE CUBBER

Echtgenoot van Mevrouw

## HORTENCE LABIEU

geboren te Elst, den 11 Juli 1854 en aldaar  
godvruchtig overleden den 10 December 1923.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Lid van het Broederschap van het H. Hert.

---

Hij was een goede Vader en Echtgenoot. — Hij  
was een rechtzinnig en deugdzaam man. (Job. I.)

Met volkomene overgeving aan den wil des  
Heeren heeft hij de bitterheden zijner ziekte geleden,  
zich sterkende door deze woorden: gelukkige  
dooden die in den Heer sterven, want hunne werken  
gaan mede met hen. (Apoc. 14.)

Hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.  
Werken baart blijdschap, en de ziel is een vuur dat  
met werken alleen kan gevoed worden. (Pius X.)

Vaartwel, Beminde Echtgenoot, Mijne Kinderen  
eert uwe Moeder al de dagen haars levens, en bidt  
voor uwen Vader.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. aft.)

R.

I.

P.