



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Marcellinus DE CUBBER**

zoon van

**Petrus en Rosalie Vaernewijck**

geboren te Elst den 24 Oogst 1855

en aldaar overleden den 25 Maart 1930

Versterkt door de H. H. sakramenten der stervenden

**Hij was lid van het genootschap  
van den H. Franciscus-Xaverius.**

---

De gerechtige zullen eeuwig leven en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. (Kap. V. 16)

De nederige kennis van u zelve is een zekerder weg tot God dan diepzinnige navorschingen der wetenschap. (Smit. III 3)

Ik ben de verrijzenis en het leven, die in mij geloof al is hij gestorven zal leven. (Joes XI — 25)

Bemide Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, gij weet hoe ik u allen genegen was, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q. a.

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust: 300 d. a.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. a.