

Hoe zoet is het te sterven, als men wel geleefd heeft.
(H Aug.)



BID VOOR DE ZIEL

van

VICTORIA DE CUBBER

Dochter van

Livinus en Rosalie Vaerewyck

geboren te Elst den 23 December 1852 en aldaar
godvruchtig overleden den 7 October 1931
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Zij was lid der Confrerien van het H. Sacrament
en van het H. Hart.

Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn geweten
dat ik in de eenvoudigheid des herten en oprechtheid
Gods geleefd heb. 2 Cor. I 12.

Wie zal toegelaten worden tot Gods heiligdom? Hij
wiens handen onschuldig zijn en wiens hart rein is. Hij
zal zegen van den Heer en barmhartigheid van God,
zijn Heiland verwerven. (Ps. 23)

De Heer heeft zijn welgevallen aan hem die
wandelen in oprechtheid. (Prov. II. 20.)

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen kostbaar als
het einde van den arbeid, als de voltooide overwinning,
als de deur des levens, als het begin der volmaakte heil-
igheid. (H. Bern.)

Vaartwel Beminde Bloedverwanten vergeet mij niet
in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7 q. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)