

Al wat wij voor de overledenen doen, zal ons tot verdiensten aangerkend en na de dood vergolden worden.

H. Ambr.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS VAN

Mejuffer

BERTHA DE GEYTER

dochter van

Serafien en Mathilde De Vleesschauwer

geboren te Michelbeke den 6 October 1890

en overleden te St-Cornelis-Huorebeke

den 6 Februari 1914

voorzien van de HH. Sakramenten

Op den dag der beproeving zucht ons hart en bittere tranen ontvloeden aan onze oogen; niettemin willen wij wat God wil, en dit gedacht dat Gods wil geschied is, bedaart ons gezucht en stelt onze tranen.

Ik heb droeve dagen en smartelijke nachten geteld. Ik heb rond mij gezien en geene hulpmiddelen gevonden. Ik heb gezocht maar niemand kon mij helpen. Dat dan, niet mijn wil, maar Gods wil geschiede.

Job. I uc.

Beminde Ouders, lieve Broeders en Zuster, Bloedverwanten en gij allen die mij zoo teederlijk bemind hebt, vaartwel! Hebt dank voor de goede en aanhoudende zorgen waarmede gij mijn lijdensbed omringd hebt. Slag op slag treft u de dood in uwe dierbaarste familieleden, doch troost u in de schikkingen van den Heer. Uwe overledene kinderen bidden voor u bij den Allerhoogste, opdat gij na de ellenden van dit tranendal, ons moget wedervinden in den Hemel.

Barmhertige Jezus; schenk hare ziel de eeuwige rust.

300 d. afl.