

De tijd van mijn verblijf op aarde is voorb. Is. XXXVIII.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI DE GEYTER

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE ROUCK

Lid van den Bond van 't H. Hart van Jezus,
geboren te St Denys-Boekel, den 6 Mei 1882 en aldaar
godvruchtig overleden, den 4 September 1941,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

O groot geheim der dood, hoe wel leert gij ons ken-
nen wat wij hier op aarde zijn! De dood is het oogen-
blik der waarheid, het is alsdan dat men de zaken kent,
zoals zij zijn: Stof en tijdelheid. H. Alph. de Lig.

Hij was een getrouwe echtgenoot, een godvreezende
Christen en een ieverig lid van den Bond van 't H. Hart
Gelukkig de mensch die met naastigheid zijne plic-
ten kwijt en met moed en onderwerping het lijdens
verdraagt, welke de Heer hem verzendt, want het
eeuwig leven zal hij tot loon in den Hemel ontvangen.

Teergeliefde Echtgenoot, gij zucht, gij stort tranen,
de Heer heeft het oewild, ik moet u verlaten, - maar
houdt u bij Jezus in het leven en in de dood, beveel u
aan den goeden Zaligmaker, die alleen u helpen kan,
als alles u verlaat. - Hebt dank voor uwe liefde, trouw
en zorgen, troost u in deze tijdelijke scheiding, eens
zullen wij voor eeuwig in den Hemel vereenigd zijn.

Beminde Echtgenoot, Bloedverwanten en Vrienden,
vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d afl.

R. I. P.