

De verdiensten dergenen die voor de opvoeding hunner kinderen zorgen, zullen groot zijn bij den Heer.

H. HIER.



Bid voor de Zielerust

VAN ZALIGER

MARINUS DE GEYTER

ECHTGENOOT VAN

Sophie Van den Driessche,

lid van den wekelijkschen Kruisweg en van het
Genootschap van 't H. Hert van Jezus,
geboren te Sint-Denys-Boucle, den 23 December 1839,
en aldaar godvruchtig overleden
den 12 November 1904, versterkt door de HH. Sakra-
menten der stervenden.

Deze is onze roem : de getuigenis van ons geweten dat
wij gewandeld hebben in deze wereld voor God, in allen
eenvoud en oprechtheid van herte.

II. CORN. I-12.

Hij was zachtzinnig van gemoed, trachtte eenieder wel
te doen, met elk in verdraagzame liefde te leven, en was
godvruchtige christene, voorbeeldige echtgenoot, zorg-
volle vader.

Mijne beminde VROUW en KINDEREN, ik sla den weg
onzer vaderen in. Reeds heeft de Heer mij uitgenoodigd,
en ik verlang naar den Hemel te gaan. Doch U, de Wel-
beminden mijns herten, U vermaan ik, dat de moeite die
ik gedaan heb, om U ieverig te maken in den dienst van
God, niet verijdeld worde. — Vergeet, Kinderen, de les-
sen van Vader niet, eert en bemint Moeder, zoolang haar
de Voorzienigheid aan uwe genegenheid bewaart ; hebt
elkander lief. Bidt voor mij. Vaartwel, tot in den Hemel.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne toe-
vlucht.

300 dagen aflat

R. I. P.