

O GOEDE EN ALLER-
BERMHERTIGSTE JESUS,
aanzie mij hier voor uwe
voeten nedergekniel. Ik
bid en smEEK U uit het vur-
igste mijner ziel van in mijn
hert levendige gevoelens van
Geloof, Hoop en Liefde te
printen alsook een waar leed-
wezen over mijne zonden en
het vast voornemen van mij
te beteren; terzelve tijd
aanschouw ik in mijn eigen
met diepe aandoening en
grootte droefheid Uwe vijf
wonden terwijl ik voor mijne
oogen houde, o goede Jesus,
hetgeen de propheet David
eertijds van U zegde: „Zij
hebben mijne handen en voe-
ten doorboord en al mijne
beenderen geteld.“

Mijn Jesus
bermhertigheid!

100 dag. aflaat.

