

Hij was bemind van God en van de menschen en zijne gedachtenis is in zegening. Bij zijn overlijden was al het volk in groote rouw en het beweeude hem vele dagen.

ECCLI. 45. 1. — MACH. 9. 20.



ZALIGE GEDACHTENS

VAN MIJNHEER

BENIGNUS-NICASIUS DE MAESSCHALCK,

ECHTGENOOT VAN VROUW

SOPHIE-CAROLINE BAERT,

Lid van den Gemeenteraad, oud-Schepenen, Voorzitter van het bureel der Kerkfabriek, Onder-Voorzitter van het Comité der Catholieke Scholen en lid van het Catholiek Kiescomité van St. Nicolaes,
*geboren te Sinay den 13 December 1815
en aldaar overleden den 12 Maart 1881.*

Zijn leven was eene reeks van weldaden. Act. 10. 38. Voor kerk en gemeente. Hij was omkleed, als uitverkoren des Heeren, met ingewanden van goedhartigheid, liefde, ootmoedigheid, zedigheid, verdueligheid en wijsheid. Hij heeft de ongerechtigheid gehaat en de wet des Heeren bemind. COLL. 3. 12. Ps. 118.

Sedert 46 jaren oppermeester der zondagschool leerde hij de jongelingen met eenen iever die elk een bewonderde, vol van deze woorden: die er velen de rechtvaardigheid zullen aangeleerd en in het geloofonderwezen hebben, zullen glinsteren als sterren aan het firmament tot in der eeuwigheid. DAM. 13. 3. Ook was hij ieverige dienaar van Maria. Gij ziet dan hoe redelijk onze droefheid is... wie was ons noodzakelijker? indien wij tranen storten, 'tis niet omdat wij peizen dat zijn lot beweunlijk is, maar om dat hij ons ontnomen is. H. BERN.

Beminde Echtgenoot en Zuster, wees niet langer bedroefd... ik zal u wederzien. Lieve Kinderen, vergeet nooit de lessen van uwen vader... eert uwe Moeder al de dagen van haar leven... bemint elkanderen... en bidt voor mij.