

Wij moeten ons aan Gods Wil onderwerpen, hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs en hefderijk is.



† BID VOOR DE ZIEL †

van

FRANCISCUS DE METS

zoon van

Désiré en Catharina Cromphout

*geboren te Sint Goorix-Audenhove, den
1 April 1900 en overleden te Beverloo den 17 Juli 1922
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden*

Soldaat bij het 20^e Linieregiment.



De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer, is diep;
doch wat ons troost, is dat Gij onze Vader zijt.

Sneller dan de draad door den wever zijn mijne
dagen afgesneden: zij zijn verlopen zonder mij
eenige hoop te laten. Job. VII, 6.

De onschuldige zal zalig worden, omdat zijne
werken zuiver zijn. Hij was een braaf en deugdzame
zoon, een voorbeeldige jongeling, hij deed wat voor
Gods oogen goed was, en van kindsbeen af begon
hij den Heer te zoeken. Hij was de vreugde en
troost zijner ouders, een voorbeeld voor broeders,
zusters en vrienden.

Onschuldig, kalm, tevreden en met volle betrou-
wen op God is hij gestorven.

Vaartwel, duurzame ouders, broeders, zusters en
familie, weest mij immer indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. aft.)

R. I. P.