

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bernardus.)

+

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIA-THERESIA DE METSCH

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

KAMIEL VAN DAELE

geboren te Elst, den 11 December 1847 en er
godvruchtig overleden den 17 April 1930.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden

Zij was lid der Confrerie van het H. Mart.

Zij was een bezorgde huisvrouw... zij heeft haar
brood in ledigheid niet geëten. (Spr 31-27.)

Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn ge-
weten dat ik in de eenvoudigheid des herten en
de oprechtheid Gods geleefd heb. (2 Cor. 1. 12.)

Zeggen wij in alle voorvallen: Heer indien het
met uw welbehagen overeenkomt, Laat het zoo
geschieden. (Imit. 3 15.)

Haar beminnelijk karakter, hare dienstvaardig-
heid maakten haar vele vrienden en de edele
gevoelens van haar hart verwierven haar de alge-
meene achting.

Duurbare Echtgenoot heb dank voor uwe zorgen
en genezenheid. troost U in den Heer. En gij mijne
Kinderen, eerbiedigt uwen Vader al de dagen van
zijn leven, bewaart onder U den waren vrede, en
vergeet de raadgevingen van uwe geliefde Moeder
niet. Eens zijn wij vereenigd voor altijd in het
hemelsch Vaderland.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde

(7 jar. en 7 quadr. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dag. afl.)

Barmhartige Jezus geeft haar de eeuwige rust,
Amen. (300 d. afl.)