

“Wie Mij belijdt voor de mensen, zal ook Ik voor mijn
Vader belijden, die in de hemelen is .. (Mt. 10, 32)

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Mijnheer Frans, Hector DE MEYER

echtgenoot van

Mevrouw Elise VAN NIEUWENHUYSE

Erelid van de Bond van het H. Hart ;

Derde Ordeling

en lid van andere godvruchtige Genootschappen ;

Oorlogsinvalid 1914-18 ;

Vereerd met negen militaire eretekens ;

geboren te Asper de 19 Augustus 1894,

schielijk, maar niet onvoorbereid, in de Heer ontslapen
te Ronse, de 27 Maart 1949,

versterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

De dierbare Overledene was een toonbeeld van recht-
schapenheid, ernst, plichtbewustzijn en voornaamheid. —
Hij heeft zijn dierbaar Vaderland en heilig geloof steeds
dapper en onbeschroomd verdedigd en beleden.

Hij heeft op de eerste plaats het ereteken van christen
mens, dat hij in het H. Doopsel ontving, geheel zijn leven
met fierheid en met eerbied gedragen. Van jongs af bad hij
trouw de Dagelijkse Opdracht vóór het beeld van het
H. Hart. Als vurig erelid van de H. Hartbond ging hij
dikwijls bij Jezus' minzaam Hart, liefde en sterkte putten
in zijn niet gekend lijden.

Beste Vriend HECTOR, gij waart voor ons, spijs
uw geknakte gezondheid, een voorbeeld van getrouwheid,
wees nu onze voorspreker bij het H. Hart in de hemel. Was
uw hoogstaand leven, met bijna dagelijkse heilige Mis en
Communie, voor ons een zegen, de herinnering aan uw
heldhaftigheid zal voor ons een spoorslag blijven tot vol-
harding in het goede.

*Teergeliefde Vrouw, dierbare Familieleden en beminde
Vrienden*, hebt dank om uw diepe genegenheid en vooral
om de troost van uw HH. Missen. HH. Communieën en
gebeden. Tot wederziens in de hemel !

H. Hart van Jezus, uw rijk kome.

(300 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef !

(7 j. afl.)

Oud. - druk. Mich. BEVERNAEGE