

De Heilige wil van God geschiede !

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

**ACHIEL DE PESSEMIER**

Echtgenoot van Mevrouw

**GERMAINE LOTENS**

geboren te St.Goriks-Audenhove den 2 December 1904  
en als Politieke gevangene overleden in 't Kamp van  
Harzungen (Duitschland), den 4 Maart 1945

Lid van de Confrerie der H. Barbara,



Verre van huis en haard, in een vreemd land door  
ruwe barbaren ter dood gemarteld, zoo bid ik met U,  
o Heer, Vader vergeef het hun gelijk ik het hun vergeef.

De wonde die Gij ons toebrengt o Heer, is diep, en  
snijdend gaat ze door het hart; maar gesteund door ons  
geloof, zoo wetep wij dat dezen die lijden in en met  
Christus ook deel hebben in zijne verheerlijking. Gij  
reikt, o Heer, aan uwe getrouwen den kelk der bitter-  
heid dien Gij zelf tot den droesem hebt geledigd, om-  
dat de leerling niet boven de Meester is en in het Kruis  
het heil te vinden is.

Duurbare Echtgenoote, wees sterk zooals de moeder  
der Machabeërs; met Gods hulp zult gij de beproeving  
te boven komen; Hij is de Vader der weduwen en  
weezen. Hij is de Algoede Vader die in den Hemel  
troont. Leid onze kinderen op in eer en deugd, en ver-  
geet mij niet in uwe gebeden. En gij, beminde Vader,  
Broeders en Zusters weest mij indachtig.

Jezus, Maria, Jozef, dat zijne ziel met U in vrede ruste  
(100 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhertigheid.

300 dag. afl.