

De rechtvaardige die wandeld in zijne on-
schuld, zal gelukkige kinderen achterlaten.
Spr. 20, 7.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Ludovicus De Pessemier

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Coleta De Vleeschouwer

geboren te Elst,

den 6 April 1857 en aldaar overleden,

den 5 December 1922,

voorzien van de HH. Sacramenten.

Lid van het Broederschap van den Wekelijk-
schen Kruisweg
en van het H. Hart van Jezus.

Hij was een goede vader, vreesde God en
sprak met volle wijsheid.

Hij zag het einde zijner dagen naderen met
een volle betrouwen op God (II Mach. X)

Hij ontving met onderwerping aan Gods
wil, alles wat hem overkwam en geene enkele
klacht is zijne lippen ontvallen. (Job, 27)

God zal den rechtzinnigen mensch niet ver-
stoeten, deze zal Hem om vergifenis bidden en
de Heer die barmhertig is en vol genade, zal ze
hem geven. Vo vreugde zal de bedrukte, Gods
aanschijn aanschouwen, en de Heer zal de
mensch om zijne gerechtigheid loonen.

Vaartwel, beminde Ech'genoot, Kinderen
en Kleinkinderen, ik heb u allen zoo liefgehad.
Blijft vereenigd onder elkander, dient God
getrouw en leeft zoo dat gij den dood nooit
behoeft te vreezen.

Mijn Jezus, barmhertigheid.

100 d a

A. Vd Driessche-De Vleeschouwer, Nederbrakel.