

Gelukkig zijn zij die in de ... wandelen.
s. XVIII. 1.

TER ZALIGER **+** GEDACHTENIS

VAN

MARINUS DE PESSEMIER

weduwnaar van

ROSALIA VAN DER LINDEN

Lid van het Genootschap van het H. Hart

geboren te Michelbeke en te Elst godvruchtig
overleden den 20 October 1892
in den ouderdom van 72 jaren.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Deze deugdzaame man bewandelde den weg van vrede en gerechtigheid; God vreezende en het kwaad vluchtende. Ook is hij in vrede gestorven. Bemind van God en van de menschen, is zijne gedachtenis in zegen.
Eccl.

Gelukkig is de man die de beproeving uitstaat, want als zijne deugd zal beproefd geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die de Heer beloofd heeft aan die Hem beminnen.
Jac.

In de beproevingen was hij aan God onderworpen. Met kloekmoedigheid heeft hij dezelve tot het einde toe verdragen, gedenkende dat hij daarna met blijdschap zoude beloond worden.
Tob. II. Jac.

Hij zag het einde zijns levens te gemoet met deze bovennatuurlijke overgiving en gerustheid welke de kostelijkste genade der stervenden en de zoetste vertroosting der levenden zijn.
H Aug.

Lieve Kinderen, vergeet uwen vader niet in uwe gebeden. Bemint elkander, weest vereenigd met herten ziel en de God van vrede zal met u zijn.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
Jesus, Maria, Joseph, dat zijne ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 dag. afl).

R. I. P.