

Onze Vader... uw wil geschiede.



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

**RENÉ DE PESSEMIER**

ZOON VAN WIJLEN

Karel-Lodewijk en van Leonie Eeckhout

geboren te Elst, den 24 Juni 1893 en aldaar in den  
Heer ontslapen, den 20 April 1917.

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

HIJ WAS LID VAN DE BROEDERSCHAPPEN VAN DEN  
H. FRANCISCUS-XAVERIUS EN DEN H. KUISWEG.

De dagen mijns levens zijn kort o Heer, en gij  
roept mij tot U; dat niet mijn wil maar de uwe  
geschiede.

Een onverbiddelijke kwaal heeft mij getroffen,  
niets kon mij baten en mijne gezondheid weder  
herstellen.

O God gij hadt mij alles gegeven en nu hebt gij  
mij alles ontnomen en nochtans zoen ik de hand  
die mij vermorzelde daar ik hoop op uwe barm-  
hertigheid.

Dank lieve Moeder, Zusters en Broeders voor al  
uwe zorgen. Bidt veel voor mij, maar stort geene  
tranen want ik ben een beter leven ingegaan een  
leven dat eeuwig en gelukkig is. Daarboven bij  
Jezus zal ik bidden voor U allen en inzonderheid  
voor Arthur, opdat hij na zijn plicht volbracht te  
hebben voor zijn Land, hij gaaf en goed wederkeere.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

*(300 dag. afl.)*

R.

I.

P.