

Dat, o Heer, Uw wil geschiede!



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

LUCIENNE DE PREZ

HET WELBEMINDE DOCHTERKEN VAN

Jozef en van Jeanne-Marie Morin

geboren te Tournan, Seine et Marne, France, den
1 November 1906, en aan de liefde harer ouders
ontruikt, te Elst, den 17 September 1914.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Kindje, lieveling van ons harte
Waarom toch deze aarde ontvlucht
Zie hoe moeder weent van smarte
Hoe uw vader treurt en zucht

Maar ik hoor U: « Wil niet klagen
« Als de goddelooze doet!
« 't Zijn op aarde droeve dagen:
Hier is 't zoo onzeglijk goed!

Kort geleefd is kort geleden;
Vroeg van d'aarde is vroeg bij God!
'k Smaak hier alle zaligheden,
't onuitsprekelijk englenlot

'k Wacht U hier, o Vader, Moeder, Broeder, Zusters
Met U allen, die mij mint:
Hier vereenigt de Albehoeder
d'Ouders met 't beweende kind.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.